



Toeren door drie Nederlandse
Nationale Parken

Op de grens van water en land

Met een oldtimer camper en de fiets kriskras door drie Nationale Parken rijden, langs niets anders dan uitgestrekte rietvelden, prachtige bossen, bloemrijke akkers en glooiend stuifzand. Dat klinkt als een heerlijk nazomers weekendje weg. En dat is het ook.

Tekst **Vicky de la Cotera Manrique** foto's **Martijn Senders**

Fiets- en wandelpaden lopen langs jeneverbesstruwelen en tientallen vennen

Alliedrie de Nationale Parken liggen in een andere provincie en hebben een karakteristiek landschap en unieke sfeer. Toch bevinden het Dwingelderveld, de Weerribben-Wieden en het Drents-Friese Wold zich op een steenworp afstand van elkaar. Te voet, te fiets, te paard of peddelend in een kajak of kano: de mogelijkheden om de gebieden gezamenlijk te verkennen zijn onbegrensd. Wij combineren optie twee met Ome Tinus, de oldtimer camper uit 1974 die we de komende drie dagen te leen hebben. Met enerzijds stilte en weidsheid, en anderzijds de authentieke sfeer van de dorpen en kleine steden, belooft de regio voor ieder wat wils.

The Big Five

Bezoekerscentrum Dwingelderveld is het ideale vertrekpunt om het grootste en vochtigste heidegebied van West-Europa te ontdekken. Geflankeerd door jeneverbesstruwelen en tientallen schitterende vennen voeren fiets- en wandelpaden je over de heide en door het bos. Links en rechts grazen Drentse heideschape; kijk, één diersoort van The Big Five van het Dwingelderveld kunnen we al van ons lijstje afstrepen. Water is hier nooit ver weg: de plassen in dit gebied zijn een paradijs voor vlinders en reptielen. Wie heel stil is, kan een ringslang of adder zien weg stuiven in het water of hoort de unieke roep van de kraanvogel.



Bezoekerscentrum Dwingelderveld: een mooi vertrekpunt

De bezoekers hier komen van heinde en verre. Het liefst in augustus, de maand waarin de heide op het Dwingelderveld prachtig paars kleurt. Vanaf het bezoekerscentrum voert onze fietsroute langs schaapskooien, rijksmonumenten en meren, via het authentieke dorp Dwingeloo tot de zandheuvels in de Anserdennen.

De smaak van nostalgie

Als we niet veel later weer in Ome Tinus zitten en langs prachtige knotwilgen en perenbomen het zuidelijkste puntje van Drenthe naderen, maken we een stop bij het kruidenierswinkeltje Opoe's Erfenis. In dezelfde ruimte waar eigenaar Henk nu de scepter zwaait, vond jarenlang noeste kappersarbeid plaats. Wie de kruidenierswinkel binnenstapt, reist zo'n zestig jaar terug in de tijd. Denk borstels en rages aan het plafond, nostalgisch stemmend keukentextiel achter de toonbank en ongeopende flessen Exota uit de jaren veertig op de vensterbank.

Wie op zoek is naar meer van dit soort taferelen, bezoekt in de omgeving plaatsen als Meppel, Steenwijk, Hoogeveen en Giethoorn. Hoewel laatstgenoemde de kleinste van het stel is, is het wel de populairste. Het karakteristieke dorpsbeeld wordt bepaald door de vele grachten, typische hoge, houten bruggetjes en rietgedekte boerderijen. De schilderachtige entourage van het langgestrekte dorp is de reden voor de bijnaam 'Venetië van het Noorden', iets wat vooral de laatste jaren veel Chinese en Japanse toeristen trekt.

Het vervoer gaat hier ook zoals vanouds: met de Gieterse zeilpunter. "Straten, dat is pas iets van de laatste honderd jaar", weet Jan Beenen, eigenaar van Hotel de Harmonie, ons te vertellen. "Op een mooie zomerdag loopt er hier wel zo'n zeven-duizend man." Met een fietskaart op de hotelbalie tekent hij een route voor ons uit, eentje buiten de gebaande paden. "Deze route wordt niet genoemd in de meeste knooppuntenroutes. Die gaan om de dorpen heen. Maar daar moet je juist doorheen fietsen."

Riet, rust en ruimte

Via het Noorderpad fietsen we langzaam Giethoorn binnen en voor vijf minuten horen we niets anders dan het gekwaak van donzige babyeendjes en grazende lakenvelders aan de kant. Zoals voorspeld begint de drukte op het Binnenpad, dus



Wie de kruidenierswinkel binnenstapt, reist zo'n zestig jaar terug in de tijd



Ome Tinus voelt zich prima thuis op Camel Trophy-paden



Henk in Opoe's Erfenis

De route loopt langs meren, rijksmonumenten en schaapskooien naar de zandheuvels van de Anserdennen



De boswachters op het Dwingelderveld rijden op houten fietsen

snijden we het pad af naar de Dominee Hylkema-weg. We steken het water over en zien in de verte de Blauwehandsweg, de dijk tussen Beulakerwijde en de Blauwe Hand, waarover we gisteren de Weerribben-Wieden binnenreden. De Beulakerwijde glinstert nu in het zonlicht en de drukte heeft plaatsgemaakt voor riet, rust en ruimte. In de verte zien we een ijzeren bouwwerk. Het blijkt de top van een kerktoren te zijn die herinnert aan het verhaal van het verdronken dorp Beulake. Een dijkdoorbraak werd het dorp en haar inwoners in de achttiende eeuw fataal. Het was een van twee watersnoodrampen die in korte tijd het door turfwinning afgegraven land blank zetten. Zo ontstond het huidige laagveenmoeras Weerribben-Wieden: een prachtige streek vol meertjes, geulen, plassen en sloten, afgewisseld met rietlanden, trilveen en bosgebied met heuveltjes.

Aan het einde van de route kopen we wat zelfgemaakte jam bij een van de boerenstalletjes langs de weg. Daarna hebben we nog net genoeg tijd over om naar de Beulakerwijde te fietsen en er de zon te zien ondergaan.

Vlierbessensap en croissantjes

Het is al laat als we die avond met Ome Tinus arriveren op Camping Diever in het gelijknamige plaatsje aan de rand van het Drents-Friese Wold. Dit op een na grootste bos- en heidegebied van Nederland ligt op de grens van Drenthe en Friesland. De receptie lijkt gesloten, maar dan ineens staan eigenaren Hans en Marjan met een brede glimlach voor onze neus. Nadat ze ons een ontbijtpakket in de handen hebben gedrukt (vlierbessensap, croissantjes en jam!), rijden we naar onze campingplaats. Hier en daar schiet een konijn weg en, ondanks dat het zaterdagavond is, is de stilte alom aanwezig.

De volgende dag aanschouwen we vanaf de uitkijktoren de mysterieuze vlakte van het Aekingerzand. Het lijkt zowaar alsof we in een woestijn zijn beland, alsof we heel even niet meer in Nederland zijn. Maar het landschap van het Drents-Friese Wold verandert net zo snel als het weer. Dan helpt een Drents heideschaap ons met haar geblaas uit de droom. Ineens ruiken we dennenappels, en voordat we er erg in hebben vallen er druppels uit de hemel. We zijn weer terug in Nederland.





Het landschap van het Drents-Friese Wold verandert net zo snel als het weer



Donzig tafereel in de Weerribben-Wieden



Traditioneel vervoer in Giethoorn



Camper aanbieding

Boek een Tralaluna (Casita on Wheels) voor een bijzondere vakantieweek en profiteer als Fietsactief-lezer van een speciale aanbieding:

- een Casita on Wheels (oldtimer kampeerbuis of caravan), volledig ingericht met o.a. fris gewassen beddengoed, spelletjes, leesvoer, muziek, buitenmeubilair, zaklamp en vuurkorfje.
- Kosteloos gebruik van twee leenfietsen en fietsendrager.
- Een fietstas vol toeristische informatie, waaronder fietsknooppuntkaarten en smaakfietsroutes
- Een goodiebag t.w.v. € 45,- met verrassingen en tegoedbonnen voor onder

meer een Drents Proeverijtje bij een nostalgische bakker, het lekkerste ijsje op de hei of entree voor de mooiste bezienswaardigheid.

Weekprijs: € 595,- o.b.v. twee personen. De prijs is inclusief verzekering en schoonmaak. Optioneel regelen we ook overnachtingen op groene, sfeervolle kampeerterrinen langs de route.

Voorwaarden:

- De actie is geldig gedurende het verhuurperiode 2016 (tot 9 oktober)
- Op basis van beschikbaarheid van een kampeerbuis of caravan
- Een kampeerbuis kun je huren als je 25 jaar of ouder bent en minimaal drie jaar je [B]-rijbewijs hebt.

Ga naar tralaluna.nl en vermeld bij je reservering het volgende: Actie Tralaluna-Fietsactief



Praktisch



Fietsroute

Drents-Friese Wold
Start bij het Tourist Point op de Bosweg 2a. Als je met de rug naar het kantoor staat, sla je rechtsaf. Het eerste knooppunt [69] vind je op de eerstvolgende kruising. Volg daarna achtereenvolgens de knooppunten 89, 59, 14, 12, 21, 23, 82, 87, 85, 61, 53 en 67. Onderweg kom je langs prachtige bosgebieden, schaapskooien, het paarsgekleurde Doldersummerveld en het gezellige boerendorp Appelscha.

dag lokaal en biologisch kunt eten en drinken. En slapen, als je wilt: in een van drie trekkershutten. voscheheugte.nl

Camperresort Bodelaake

Aan de rand van de Weerribben-Wieden, op de plek waar ooit het dorp Bodelaake stond. Met automatische check-in, alleen bedoeld voor campers. camperresortbodelaake.nl

Camping Diever

Aan de rand van het Drents-Friese Wold. Een prachtig, bosrijke camping voor campers, caravans en tenten. campingdiever.nl



Smullen en slapen langs de route

Café Fanfare. Er gaat niets boven een surf & turf (kreeft en burger) met een zelfgebrouwen Geytenbiertje ('niet voor Geyten onder de 18'). fanfaregiethoorn.nl

De Voscheheugte

Een leegstaande kippenstuur, omgeven door druivenstokken, omgetoverd tot een plek waar je de hele