



150 tips!
*De mooiste plekjes
en origineelste
adressen*



Wrentse Parrels

Avontuurlijk reizen



Tralaluna Casita on Wheels - Mantinge

Martin Matthijsse sleutelt graag aan auto's en kwam tien jaar geleden thuis met een oud kampeerbusje. Het busje werd opgeknapt en door zijn echtgenote Manilde superknus ingericht. Omdat ze het geld goed konden gebruiken, besloten ze het busje te verhuren. Heel spannend, want het was echt hun kindje en bovendien een oud beestje. Als ik nou reistips op maat meegeef aan de gasten, alles zo'n beetje in en om Drenthe, dan verleiden we de mensen om in de buurt te blijven, was het idee van Manilde. Nou dat viel in de smaak!

Inmiddels hebben ze zeven busjes in de verhuur. Allemaal persoonlijk opgeknapt in vintage stijl, een mengeling van oud en nieuw, nostalgisch, retro of werelds hip.

En in Drenthe blijven? Dat is nu hun Unique Selling Point. Want waarom ver, als het dichtbij zo leuk is! Met liefde, aandacht en plezier regelt Manilde een meer dan goed uitgeruste kampeerbus. Een duik in een idyllisch zwemmeertje, rondstruinen in een kunsttuin, turen vanuit een uitkijktoren, overnachten op bijzondere campings; alle ingrediënten voor een onvergetelijke vakantie voor jong en oud.

Er is veel vraag naar originele vakanties. Martin bouwt ook tiny houses. Tiny Tralaluna staat op natuurkampeerterrein De Voscheugte in Mantinge. Een weids uitzicht over het veld en adembenemende zonsopgangen. **HEMELS!**



Tralaluna Casita on Wheels

De Palts 5, 9436 PG Mantinge

www.tralaluna.nl - het hele jaar geopend



Foto: Tralaluna

kamperen

