



Martin & Manilde

Buiten zijn, avontuurlijk en net even anders, bij Tralaluna kun je zelf ontdekken hoe het is om in een Tiny House te wonen. Martin en Manilde willen hun gasten aan het denken zetten en inspireren over hergebruik, circulaire economie en bewust leven. "Je bent welkom om een kijkje te nemen. En met een beetje mazzel kom je juist op het moment dat een nieuw huisje naar zijn locatie wordt gereden. Hoe? Gewoon, achter een rode tractor."

Hoe is Tralaluna ontstaan?

Het is allemaal begonnen met ons gastenverblijf Casita Luna. We hadden ontzettend veel lol in het samen verbouwen en inrichten van het voormalig achterhuis van onze boerderij in Drenthe. Doordat we het gastenverblijf hebben ingericht met spullen die we voor handen hadden, ontdekten we dat er meteen een leuke sfeer ontstond. Martin was toentertijd hobbymatig bezig met het opknappen van auto's en busjes en per toeval kwam er een kampeerbuisje op ons pad. Zo ontstond Casita on Wheels. Een mobiele variant van Casita Luna en wederom een groot succes. Dus al gauw kwam er een tweede busje en werd een hobby meer dan een hobby. Nu hebben we inmiddels 6 gave kampeerbuisjes (de 7e op komst) en 3 caravans,

met elk een eigen originele look, waarmee we onze gasten de provincie insturen. We ontdekten tijdens de samenwerking met andere ondernemers, maar ook met de gemeente en provincie, dat er behoefte was aan onderscheidende vormen van recreatie. Geïnspireerd door de Tiny House movement en vanuit onze ervaring met het inrichten en verbouwen van oldtimer busjes tot 'kleine huisjes op wielen' rolden we in het volgende avontuur: het maken en verhuren van Tiny Houses. En zo werd onze onderneming Tralaluna geboren.

Waar komt de naam Tralaluna vandaan?

Ons gastenverblijf heette Casita Luna, huisje van de maan, omdat je vanuit het huis de maan heel mooi kunt zien. En toen we de oldtimer busjes en de

"We maken bewuste keuzes en gebruiken bestaande en ecologische materialen."



Tiny Houses gingen verhuren moest er een nieuwe pakkende naam komen. Een naam die bij Casita Luna past en waar je meteen vrolijk van wordt. Na een brainstorm onder het genot van een glaasje wijn kwamen we op Tralaluna. Een naam waar je vrolijk van wordt en die je nieuwsgierigheid prikkelt.

Hoe komen jullie aan de kennis om de Tiny Houses te bouwen?

Wij roepen altijd "we zijn geen huisjesbouwers", dat is deels wel en deels niet waar. We zijn niet uit op efficiëntie en snelheid, maar willen elke keer iets nieuws ontdekken. Geen huisje is hetzelfde. We maken bewuste keuzes en gebruiken bestaande en ecologische materialen. We zoeken graag de samenwerking op en vinden inspiratie bij andere ondernemers. Zo hebben we ZZP'ers ingehuurd en iemand in dienst genomen die heel goed is in ijzersmeden. Bij een van onze Tiny Houses hebben we een off-grid sanitair huisje op wielen. Daar hebben we specialisten bij betrokken die ons ook meteen een workshop hebben gegeven. Super interessant en zo leren we elke keer wat bij.

Wat kun je verwachten als je bij jullie een Tiny House boekt?

Soms huur je een vakantiehuisje en dan heb je in één oogopslag alles gezien. Bij onze huisjes blijf je ontdekken. Je belandt in een verhaal, een avontuur. Elk huisje staat op een andere plek. Zo staat de Tiny Tralaluna, ons eerste Tiny House project, op natuurkampeerterrein De Voscheheugte in Drenthe. Wat je hier absoluut niet mag missen is het Mantingerzand, een ontzettend mooi natuurgebied met heide, bos, zandduinen en jeneverbesstruiken. Ons pioniershuisje vind je in

HAPPY CAMPERS

In happy campers "Tiny House op wielen" passeren meer dan 40 bijzondere caravans, campers en andere kampeermiddelen - in al hun glorie- de revue.

Prijs 25.-



de tuinen van de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord. Het Pioniershuisje is deels gemaakt met hergebruikte materialen, zelfs het riet op het dak is eerder gebruikt. In al onze Tiny Houses vind je een plakboek met daarin het verhaal en het proces van de bouw. Als je wilt kun je daar helemaal induiken en ontdek je bijvoorbeeld dat de wand van vervezelde spijkerbroeken is gemaakt.

Wat zijn jullie toekomstplannen?

We zitten altijd vol met ideeën, dus we hebben nog genoeg uitdagingen voor de toekomst. Zo ontstond er 2 jaar geleden het idee om een bus om te bouwen zodat deze op waterstof kan rijden. Daar hebben we toentertijd allemaal contacten voor gelegd en dit was mogelijk, alleen het prijskaartje was gewoon veel te hoog op dat moment. Dit blijft nog een ambitie voor ons en we hopen dit in de toekomst te kunnen realiseren. Vorig jaar werd ons gevraagd om een natuurkampeerterrein te beheren. Dat was niet direct een ambitie van ons, maar we vonden dit wel heel leuk om te doen. We proberen continu onze ideeën vorm te geven, wie weet wat er nog meer in het verschiet ligt.