

BELEEF DE TIJD VAN JE LEVEN

# Zin

MAGAZINE

## Wakker worden midden in de Drentse natuur



# Wakker worden midden in de Drentse natuur





## MET DEKENS OVER ONZE BENEN STAREN WE LANG IN DE KNETTERENDE VLAMMEN

de fik in. Met dekens uit de dekenkist over onze benen staren we vanaf het bankje lang in de vlammen en drinken we dicht tegen elkaar aan een goed glas (of wat) uitstekende whisky. Rozig worden we ervan. Tijd voor het weldadige bed aan het raam: het bamboe rolluik laten we open zodat we naar de sterren kunnen kijken. Het moet een uur of zes zijn als we wakker worden van een uitbundig vogelconcert en het invallende licht, met achter het raam de ochtendnevel boven het veld.

### ALLES OP EEN RIJ

**WAT** Logeren in een comfortabele *tiny* natuurhut op wielen midden in de Drentse natuur

**WAAR** Natuurkampeerterein Voscheugte, Mantingerdijk 8, Mantinge. [Voscheugte.nl](http://Voscheugte.nl)

**KOST** € 155 per nacht o.b.v. 2 personen (in de Turelaar). Een krakendvers ontbijt (pick-up tussen 8.30-9.30 uur) met warme broodjes en eitjes reserveer je voor € 12,50 p.p.

**BIJZONDER** De Turelaar heeft een hoog bed aan een reusachtig raam met uitzicht op de natuur. Je bagage vervoer je met een kruiwagen, de stortbak van de wc is gevuld met regenwater, er is een hangmat en een vuurkorf. Voscheugte heeft behalve een gezellig eethuis en dertig staplaatsen tien natuurhutten waarvan er drie – ook de Turelaar – zijn gemaakt door Tralaluna ([Tralaluna.nl](http://Tralaluna.nl))

### UITGESLAPEN? HUP, EROPUIT! ONVERGETELIJKE NATUUR

Op nog geen honderd meter buiten het kampeerterein vind je een onvergetelijk fraai natuurgebied. De wandeling over

het Mantingerzand voert je gedurende 4,5 km omhoog en omlaag door jeneverbosstruwelen, langs vennen, bos, en over heide en zandverstuivingen. Om elke hoek een ander uitzicht!

### IN DE BENEN

Wandelend (2 uur) maar ook fietsend (1 uur) kun je de Broekstreek verkennen. Bijna tien kilometer ga je over het 160 jaar Oude Schoolpad naar het Mantingerbos en de -weiden (en terug). Pak de route-folder op Voscheugte mee.

### HERINNERINGSCENTRUM

Slechts een paar kilometer verderop ligt Kamp Westerbork, een doorgangskamp tijdens WO II. Met een internationaal kenniscentrum over oorlogserfgoed en vooral de Jodenvervolgung. In het museum wordt verteld over het leven in het kamp, op het kampterrein vind je nog sporen van het voormalige kamp. [Kampwesterbork.nl](http://Kampwesterbork.nl)

### PREHISTORISCH

Drenthe telt maar liefst 52 hunebedden. Deze grafmonumenten van het Trechterbekervolk van meer dan 5000 jaar geleden liggen vaak prachtig verscholen in het bos. De grootste ligt bij Borger. Wij bezochten D49: de *Papeloze Kerk* bij Schoonoord. Indrukwekkend, zo'n groep tot 25.000 kilo zware stenen! [Hunebedcentrum.eu](http://Hunebedcentrum.eu)

### AUTHENTIEK DORPS

Het is heerlijk slenteren over de kinderkopjes tussen de boerderijen van weleer in het authentieke dorp Orvelte. Geniet van kneuterige winkeltjes vol snuisterijen en prik een appeltaartje weg bij de bakker. In het informatiecentrum kun je wandelen fietsroutes ophalen. [Orvelte.net](http://Orvelte.net) ■

## SPECIAAL VOOR ZIN-LEZERS

Als lezer van Zin Magazine biedt Voscheugte je maar liefst **25% korting** op elke overnachting van zo-vr in 2023 (niet op extra's en niet van 7 juli t/m 3 sept.) in een van de tien natuurhutten. Vul in het opmerkingenveld de code **ZIN23** in. En... Laat jezelf wekken door de vogeltjes!

# WELTERUSTEN

Slapen? Kunnen wij van Zin niet vaak én niet gek genoeg. Wij testen Nederlands origineelste slaapplekken. Dit keer wordt eindredacteur **Daniëlle Bronsgeest** (1973) wakker in de Turelaar, een natuurhut in Mantinge (Drenthe).



**N**onchalant geparkeerd tegen de zijkant van de schuur staan ze daar op een rij: kruiwagens. Met namen erop als *Turelaar*, *Tralaluna* en *Goudvink*. Ze horen bij de gelijknamige natuurhutten op natuurkampeerterein Voscheheugte, gelegen midden in, inderdaad: de weidse Drentse natuur. De sfeer hier is ongedwongen. Passerende kampeergangers groeten vrolijk, een stel kleintjes springt op de trampoline op en neer. Er wordt koffiegedronken en van de zon genoten. Het weer is verbluffend mooi, zacht en warm. Het volgeprikte welkomstbord fungeert als receptie. Voscheheugte heeft een dertigtal royale campingplaatsen en tien unieke – want allemaal verschillende – *tiny* natuurhutten. We kunnen hup, zo bij die hut van ons naar binnen want de sleutel steekt al in de deur. Gaat allemaal op vertrouwen. Stappend achter kruiwagen *Turelaar* met daarin onze berg bagage, passeren mijn lief en ik de *Bosbes*, een echt sprookjesboshuisje met kleurrijk betegelde buitenkeuken én -douche. Er heerst volop levendigheid maar tegelijkertijd alle rust. Als we bij de *Turelaar* arriveren, vergapen we ons aan de vrije ligging. We rennen meteen naar binnen. Want het hoge bed, aan de glazen zijwand van het fraaie houten huisje-op-rode-wielen, biedt een adembenemend uitzicht op de vrije natuur: een open vlakte met in de verte een bosrand. Vogels – ik hoor wel zes verschillende soorten! – kwetteren om het hardst. Met af en toe het heen en weer ‘gepoink-poink’ van een voetbal is dat het enige wat we horen. Idyllisch, dat is het. De dag is nog jong, maar op de stoere houten bank met als uitzicht een en al natuurlijke ruimte, trekken we toch maar vast een biertje open in de zon. Dan verkennen we het terrein, reserveren we een avondmaal in het

sfeervolle eethuis (ooit een oude varkensstal) en een ontbijt-to-go om precies negen uur voor de volgende ochtend. “Dan zorgen we ervoor dat jullie broodjes en de eitjes nog lekker warm zijn,” zegt Iris van de bediening.

## Schitterende zonsondergang

Op nog geen steenworp afstand van het terrein ligt een werkelijk verrassend mooi wandelgebied. Je kunt er alle kanten op, wij kiezen voor een route van 4,5 km, nét even lekker. En puur genieten is het. Door bos, over zandvlakten, door weiland en over hei gaan we. Overwoekerde sluippaadjes en open vlaktes wisselen elkaar af. Steeds een andere aanblik, wat is de Nederlandse natuur toch prachtig! De zon brandt op onze huid. Op een vrouw met haar twee honden rustend in het gras en de boswachter na, zijn we alleen. Alleen met de vogels en het geknerp van onze voetstappen.

Op het terras met massief houten banken vol schapenvellen en uitzicht op ‘Borrelheugte’, een heuse uitkijktoren, komen we bij met een Affligem Blond van de tap. Die tap is ook weer een leuk apart houten huisje in het gras. Daarna doen we een spelletje bij de *Turelaar* en gaan we richting eethuis. Waar we uitgebreid worden verwend met een uitzonderlijk diner. Het voorgerecht van anders-dan-anders sushi (namelijk van gebakken rijst) zullen we niet snel vergeten. Alles is krakend vers en met een twist bereid. De rode wijn bij het hoofdgerecht is stevig en vol, de koffie toe geurend goed. Tussendoor loop ik nog even naar buiten voor de schitterende zonsondergang: die mag je hier echt niet missen.

Met een flinke zak hout op zijn rug loopt mijn lief (ik moedig hem aan) weer richting onze hut. Er is een vuurplaats voor elk natuurhuisje, en die vuurkorf van ons, daar moet ►



DOOR BOS, OVER  
ZANDVLAKTEN,  
DOOR WEILAND  
EN OVER  
HEI GAAN WE